

The First Church of Christ, Scientist

Januari 2022

Kära medlemmar av Moderkyrkan,

På mitt skrivbord ligger två inbundna anteckningsböcker som betyder mycket för mig. De tillhörde min farmor. Hon har fyllt dem med handskrivna vittnesbörd av tacksamhet. Det första är daterat 1 april 1931, några år efter det att hon lärt känna Kristen Vetenskap i Japan. Hon skriver: ”Sedan Kristen Vetenskap kom in i mitt liv har oräkneliga välsignelser strömmat över mig. Det är speciellt en bland dem som jag uppskattat mer än någon annan, och det är en ovanlig djup känsla av tacksamhet som jag aldrig förut upplevt... Kristen Vetenskap betyder allt för mig...” Hon nämner att hennes två söner inte längre är på sjukhus under vintermånaderna, hennes vänner märker att hennes olika bekymmer gett vika för glädje, hennes oro över pengar och hälsa har försvunnit. I den andra anteckningsboken skriver hon om krigsårens problem och hur hon bemästrar dem. Hon säger: ”Jag är väldigt gripen och har en stark känsla av att jag aldrig mer kommer att säga att någonting är omöjligt för en tanke som är beväpnad med vetenskaplig kraft [Kristen Vetenskap]...”

Tacksamheten som uttrycks på varje sida kommer från den helande kraften i Kristus, som hjälpte henne att övervinna barriärer av panteistisk tro och språk, överleva bombningen av Tokyo och finna permanent hälsa, frid och glädje. Kristus är grunden för vår Kyrka, grundad av Mary Baker Eddy, ”bestämd att vara byggd på klippan, Kristus — på förståelsen och demonstrationen av gudomlig Sanning, Liv, och Kärlek, varigenom världen helas och frälsas från synd och död — och att sålunda i någon mån återspegla den Universella och Segrande Kyrkan” (Mary Baker Eddy, *Handbok för Moderkyrkan*, sid. 19).

Varje medlem av Moderkyrkan deltar i Kyrkans helande verksamhet, ty var och en av oss har allvarligt lovat ”att vaka, och ber till Gud att det Sinne må råda i oss som också fanns hos Kristus Jesus; att göra mot andra vad vi vill att de skall göra mot oss; och att vara barmhärtiga, rättvisa och rena” (Mary Baker Eddy, *Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften*, sid. 497). Det är ett underbart kollektivt uttryck för Kärleken som vi lovat leva. Vår individuella helande praktik stöds av detta uppriktiga kollektiva löfte. Det ger oss ”nåd att gå framåt”, ty vi går hand i hand med Gud; och ”rikt är Hans löfte, välsignat och gott” (se Peter Maurice, *Christian Science hymnbok* [Kristen Vetenskaps hymnbok], nr 278, översättningen © CSBD).

SWE

Vår värld hungrar efter helande, och denna längtan blir allt mer akut. När vi anpassar oss till hur livet ser ut efter förra årets problem — pandemi, politisk instabilitet, protester som kräver social rättvisa, svåra väderförhållanden och ekonomiska svårigheter — så vet vi att den ömsinta Kristuskärleken når oss genom Moderkyrkans verksamhet, var vi än befinner oss i världen. Vår Ledare skriver: ”Sålunda grundade på Kristusklippan är ni Guds skyddslingar, trygga i hoppets, trons och Kärlekens starka borg när stormar slår mot denna fasta grund; ja, Gud skall skydda er tills stormen lagt sig” (*Miscellaneous Writings 1883–1896*, sid. 152). Vi håller ihop i kristlig enhet med våra kamrater i Kristen Vetenskap, och detta är vårt skydd mot varje typ av aggressiv mental suggestion som försöker att störa vår frid.

Vi vet att helanden sker. Varje vecka hör vi bevis på det på onsdagens vittnesbördsmöten som hålls i våra lokala kyrkor, i våra samfund och i Moderkyrkan. Vi läser bekräftade vittnesbörd om helanden i *The Christian Science Journal*, i *Christian Science Sentinel* och i *Kristen Vetenskaps Härold*. Våra texter för Bibelstudier ger oss vår söndagspredikan, som förenar oss alla i hela världen som en enda stor församling och uppmuntrar till en nära personlig relation till våra Predikare – till Bibeln och *Vetenskap och hälsa*. Vår dagstidning, *The Christian Science Monitor*, belyser framsteg i vår värld och bevisar konkret att Vetenskapen är verksam och välsignar mänskligheten.

Allt detta är ett uttryck för hur Kyrkans andliga verksamhet blivit påtaglig i våra liv. Moderkyrkan värdesätter varenda medlem oavsett var ni befinner er i världen. ”Var och en av Kristi efterföljare återspeglar det oändliga Enda, och därför är den inspirerade tänkarens ord sanna: ’En som står på Guds sida är i majoritet’” (Mary Baker Eddy, *Pulpit and Press*, sid. 4). Vi är innerligt tacksamma för allas er hängivenhet till Kristen Vetenskap sak. Tillsammans ”varje steg [vi] nu förtröstansfullt [tar]” (se *Kristen Vetenskaps hymnbok*, nr 278). Och när vi gör detta återspeglar vi i viss grad ”den Universella och Segrande Kyrkan”.

Med stor kärlek,



Mimi Oka
President i Moderkyrkan